

Nieuwsbrief augustus 2021

Nr. 11



HET BRENGEN VAN
HOOP EN HERSTEL
DOOR VAARDIGHEDEN
EN HET EVANGELIE

Jannie in Mission

- To bring Hope and recovery through skills and



Arriveren in Nederland met Corona in de wereld.....

13 maart was het zover dat ik weer voet op Nederlandse bodem mocht zetten. Veel geregeld met Corona testen in Zambia en Dubai en daardoor ook zeker weer extra euro's lichter. De wereld is gek aan het worden, tenminste dat is het gevoel wat het me geeft op het moment dat ik deze brief schrijf. In Zambia heerst er ook Corona en er vallen ook doden, maar de bevolking maakt zich hier er niet zo druk om. Lang niet iedereen die ziek is laat zich testen (maar 200.000 positief sinds het begin van de epidemie), dus het virus kan zich gewoon verspreiden. Binnen wel mondkapjes op, welke langzaam zakken naar onder de neus en vervolgens even later op het kin hangen. Handen worden eventueel gedesinfecteerd en 1 meter afstand wordt geadviseerd alhoewel die afstand niet gehandhaafd wordt. Vaccineren? Dat wordt hier alleen gedaan als de rijke westerse landen vaccins doneren in het Covax programma. 18 miljoen mensen in Zambia vaccineren gaat dus nog wel eventjes duren. Sinds de vaccinaties zijn begonnen zijn er nu in totaal 215.000 gevaccineerd.



Franeker

ik mocht vrij rondlopen! Ik verbleef om en om bij vrienden in Franeker, Ee en Rijssen en ik ben ook heerlijk even 10 dagen alleen geweest in Doldersum waar ik een beetje tot rust kon komen. De tijd in Nederland ging snel en was een tijd van veel regelen en heel veel bezoeken afleggen aangezien groepsbijeenkomsten niet mochten. Het was erg druk kan ik zeggen, maar het was wel goed. Ik mocht online spreken en in mijn eigen gemeente had ik de leiding in een 'open lucht' dienst welke gehouden werd in een schuur vanwege het regenachtige weer. Het was goed heel veel mensen weer te zien hoewel het me niet eens gelukt is iedereen te bezoeken.

2,5 maand in Nederland

Voor mij was het eerst heel raar in Nederland te zijn. Vliegen in een leeg vliegtuig, aankomen op een leeg vliegveld en wanneer ik op straat liep, liepen alle mensen met een boog om me heen. Iets wat ik in Zambia niet gewend was. Na 5 dagen even een Corona test gedaan bij de GGD en



Doldersum

Financieel Support

In Nederland heb ik geprobeerd aandacht te besteden aan mijn financiële achterban. Mijn eerste termijn van 2 jaar zat er op per 15 juli 2021 en vanaf nu ga ik dan ook door als lange termijn zending wat betekent dat ik dit werk blijf doen tot ik het gevoel krijg dat God wil dat ik iets anders ga doen. Een aantal sponsors hadden toegezegd voor 2 jaar en iedereen is benaderd met de vraag om door te gaan. De één doet dat en de ander kiest ervoor nu iemand anders of een ander project te steunen. Dit betekent dat ik weer nieuwe sponsors moet vinden die mijn werk financieel mee willen helpen ondersteunen. Dus als je dit leest

en graag mee wilt helpen zodat ik mijn werk kan blijven doen, doneer dan online via de website www.jannieinmission.com/support/doneer/ of doe een donatie op IBAN: NL13 RABO 0114232938 t.n.v. Operatie Mobilisatie o.v.v. 'Support Jannie Dijkstra'. Alvast heel hartelijk bedankt voor je bijdrage!



Welkom thuis

Mijn nieuwe 'Zambianse familie' was erg blij dat ik weer 'thuis' was en wanneer Zambianen het kunnen betalen hoort daar steevast een taart bij. Yummy!



Verhuisd naar Ndola

Voor ik naar Nederland vertrok wist ik eigenlijk al zeker dat ik zou gaan verhuizen naar Ndola. De basis daar van Operatie Mobilisatie had mij al een aantal keer gevraagd of ik hen ook wilde helpen met het opzetten van een centrum waar les gegeven kan worden in naaien en patroontekenen. Aangezien ik me thuis voelde in Kabwe leek het me eerst helemaal niets, maar nadat ik er over nagedacht had, voor gebeden had voelde ik dat het misschien toch Gods plan was dat ik zou gaan verhuizen. Bijkomend voordeel was dat mijn 'beste maatje' Mobuley inmiddels al verhuisd was naar Ndola, samen met zijn 2 zonen (5 en 17) om ook daar als zendeling op de basis te gaan werken. Maar ik wilde niet dat dat de reden van mijn verhuizing zou zijn. Ik ben immers naar Zambia gekomen om te werken in Gods koninkrijk! Dus toen het voelde dat ik mijn werk zou moeten voortzetten in Ndola was het prima. Tijdens mijn verblijf in Nederland kwam er een huisje vrij in Ndola waar ik in kon trekken nadat ik weer terug was in Zambia. Het was wel moeilijk om alle contacten achter me te laten welke ik in 2 jaar heb opgebouwd, het huis met tuin waar ik in woonde en de kerk waar ik me thuis voelde, maar vol vertrouwen ben ik verhuisd opdat God mij zal zegenen en mij hier tot een bron van zegen zal laten zijn. En het fijne is dat ik nu al gezegend ben met een kat! Kleine 'Yemba'. Deze naam in de lokale taal betekent 'mooi, wees mooi'. Toepasselijk toch? Nu heb ik in ieder geval een huisgenootje! Gezellig!



De HEER zei tegen Abram: 'Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zal je zijn. Genesis 12:1-2

Update relatie

Aangezien Mobuley en ik nu in dezelfde plaats wonen is het voor ons makkelijker om tijd samen door te brengen en te bouwen aan onze relatie. Het is nog steeds wennen voor mij, dat kan ik wel stellen, maar doordat we beide werken op dezelfde basis (ik ook deels thuis) zien we elkaar vaker. Hij is manager (zendeling) in de molen waar ze mais vermalen tot meel. Maispuree is hier het meest gegeten voedsel. Daarnaast worden er in de 'hammermill' nog meerdere bijproducten gemaakt. Alle producten worden verkocht om zo fondsen te genereren voor de OM Basis in Ndola.



Werkzaamheden naast het verspreiden van het evangelie

Mijn werkzaamheden zullen in Ndola bestaan uit het mee helpen met het opzetten van een centrum waar vrouwen en eventueel ook mannen naaien en patroontekenen kunnen leren. De bedoeling is ook om t.z.t. een kleine productie op te zetten zodat we geld binnen kunnen halen voor de OM Basis en alle projecten die er lopen. Daarnaast zal ik arme wijken bezoeken en ook daar op een eenvoudige wijze vaardigheden overbrengen en de vrouwen bemoedigen. Mijn werk voor Afrika omvat nog steeds het doen van werk online aangezien het niet verstandig is te reizen. Hierover meer in een volgende nieuwsbrief.

Hoe zit het ook alweer?

Via de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie ben ik aan het werk in Zambia en Afrika om daar de vrouwen Hoop en Herstel te geven door het geven van les in naaien, patroontekenen en Bijbelstudie. Daarnaast zal ik ze ook coachen en pastorale hulp verlenen. Mijn loon bestaat geheel uit financiële giften. In deze nieuwsbrief deel ik met je wat er zoal gebeurt in mijn werk en leven.

Dank en Bid je mee?

* Dank voor mijn bezoek aan Nederland en dat het mogelijk was. * Dank voor alle bezoeken welke ik kon doen * Dank voor de verhuizing * Dank voor al mijn vrienden over heel de wereld verspreid * Dank dat God tot nu toe in alles heeft voorzien * Bid dat ik mij thuis mag voelen in Ndola * Bid dat ik nieuwe vrienden mag maken * Bid dat ik mijn werk op kan starten en dat het meteen al vruchtbaar mag zijn * Bid dat er nieuwe donateurs bij zullen komen * Bid voor mijn relatie met Mobuley en dat ik een goede relatie met zijn kinderen op kan en mag bouwen.

Adressen

Operatie Mobilisatie

Van 't Hoffstraat 34, 3863 AX Nijkerk
0527 - 615 607 • info.nl@om.org
www.operatiemobilisatie.nl

Jannie in Mission

WEBSITE: www.jannieinmission.com
E-MAIL: jannie-in-mission@outlook.com
FACEBOOK: @jannieinmission

Thuisfront Team

CONTACTPERSOON

Gea Smits-Heeringa
06-23735136
tft-jannie-in-mission@outlook.com

Vragen over Giften

Chris Smits
06-21104059
tft-jannie-in-mission@outlook.com



Support

IBAN: NL13 RABO 0114232938
t.n.v. Operatie Mobilisatie
o.v.v. 'Support Jannie Dijkstra'

Online Donaties

www.operatiemobilisatie.nl/janniedijkstra

Lieve groet,

Jannie